



Ruimte van water en wind

Kunstenaar: Martine Hennebel

Locatie: Paul Orbanpromenade (ter hoogte van Centrum Ysara)

Dit kunstwerk stelt het geraamte voor van de romp van een sloep op zijn zij. Het staat op twee bakstenen sokkels.

Martine Hennebel creëert bronzen sculpturen en monumentale installaties uit metaal, hout, keien en andere materialen. Met haar allerminst toevallige voorkeur voor brons heeft ze geen esthetiserende bedoeling. Integendeel zelfs. Deze materie beschouwt ze als onmisbaar om via de huid van haar beelden de innerlijke spanning ervan aan de toeschouwer door te geven.



"RUIMTE VAN
WATER EN WIND"
M. HENNEBEL

Van gehoorzaam ijzer, aan uw handen
aangesmeed metalen sneekschrijf, bede
en bed van omgebogen banden. Door lucht
doorluchtig uitgeroest, laat ik de stormen
dromen naar een lichaam razen. Laat ik
en traag belichaamd tussen zand en zout,
tussen lucht en water. Maar bestaand
diep binnenin kan zingen mits de wind
het hart binnenin tot zingen dwingt.

Geen beeld zegt zoveel tegelijk
en tegelijk zo weinig. In weerwil van.

Hedwig Spellers
Uit "Bronzen" voor M. Hennebel